

Maarn - juni 2012

Vrienden van Maladah,

We hebben de afgelopen maand weer een fijn verblijf in Gambia gehad. Dit keer hebben wij enkele dagen de gelegenheid genomen rustig te acclimatiseren en dat is heel goed bevallen.

Bij bezoek aan de school in Kunkujang werden wij op een vrolijk onthaal getraakteerd. De leerlingen, leerkrachten en ouders stonden ons op te wachten en onder gezang en getrommel op de jembe's werden we naar school begeleid. Het is elke keer weer een feest zo te worden ontvangen. Op school zijn er weer enkele workshops in handvaardigheid gegeven, de leerkrachten vinden dit geweldig en we hebben gezien dat zij in de weken dat wij hier waren, de aangeleerde dingen met de leerlingen in de praktijk brachten. Ook op het Gambia College wordt er nu uitvoerig aandacht besteed en begrijpt men dat tekenen, knippen en plakken erg belangrijk is voor het stimuleren van de motoriek van een kind.



Achter de school is inmiddels een mooie tuin tot stand gekomen. Er worden diverse soorten groenten zoals uien, wortels, sla, zoete aardappels, kruiden en bananen verbouwd. Na het regenseizoen zullen er watermeloenen worden gekweekt om te worden verkocht. Van de opbrengst wordt er rijst gekocht waarvan voor de leerlingen een lunch zal worden bereid. De tuin is nu met gaas afgezet zodat de loslopende kippen uit de omgeving de zaadjes niet meer weg kunnen pikken en de opbrengst nog beter zal worden. Het geheel wordt verzorgd door de leerlingen en leerkrachten.



De waterleiding die er sinds vorig jaar is en waar we zo blij mee waren, werkt niet altijd even goed, zodat we ook gebruik moeten maken van de waterput. Deze moet enkele meters worden uitgediept en waarschijnlijk wordt de put voorzien van een pomp. Hopelijk komt het dit jaar noch tot stand.

Tijdens bezoek aan Kunkujang hebben wij weer een vergadering gehad met de vertegenwoordigers van de dorpsraad van Kunkujang en afgevaardigden van de dorpsraden van Kubuneh en Galoya. Dit zijn altijd langdurige vergaderingen aangezien alles wat besproken wordt in diverse stamtalen moet worden vertaald. Het gaat om zaken die zowel de school als het dorp aangaan. Dit keer stond o.a. de waterput op de agenda en werd er geïnformeerd naar een eventuele vervolgopleiding in Kunkujang.

Ook hebben wij met de nieuwe educatiecommissie, zeg maar ouderraad, vergaderd. De commissie bestaat voor een groot gedeelte uit mensen die zelf ook een school opleiding hebben genoten en begrijpen wat er zoal op een school moet gebeuren om goed te kunnen functioneren.

Zij kunnen dit ook naar de achterban goed duidelijk maken en dat komt de communicatie weer ten goede. Er worden nu tussentijds ook vergaderingen belegd als wij er niet zijn en Mr. Babucar John, ons schoolhoofd, fungeert dan als voorzitter. Hierdoor kom je tot een snellere besluitvorming en kan er indien nodig, actie worden ondernomen.

Tijdens ons bezoek aan het regionale kantoor van het ministerie van onderwijs hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur. Hij vertelde ons dat de inspectiedienst weer op school is geweest en erg tevreden was over de faciliteiten van de school en de manier van lesgeven en de te behandelen leerstof. Dit is dus een pluim op de hoed van het schoolhoofd en zijn staf en mede hierdoor kunnen we de nodige licenties op korte termijn tegemoet zien.

Op het Gambia College werden we weer geconfronteerd met de diverse materiële problemen. We zagen leerlingen met stoelen slepen en op onze vraag waarvoor dat was, kregen we als antwoord dat de studenten 's morgens al een stoel proberen te bemachtigen om die vervolgens de hele dag met zich mee dragen omdat niet ieder lokaal voldoende stoelen heeft. We zullen kijken of het mogelijk is stoelen te verzamelen en met een volgende container naar het Gambia College sturen.

Er werd ons weer verteld hoe blij ze zijn met de schoolborden. Het is een verademing om daarop te schrijven.

Men stond versteld van het team vrijwilligers wat in Gambia is geweest om de borden te plaatsen, onbegrijpelijk dat men in zo'n korte tijd zoveel borden wist te plaatsen. Deze mensen hebben een onvergetelijke indruk achter gelaten, een compliment is hier dan ook zeker op z'n plaats.



Er blijft nog steeds vraag naar computers, nog enkele oude bakbeesten hebben het begeven en een behoorlijke aanvulling blijft noodzakelijk. Heeft u een nog deugdelijke computer over en weet u niet wat er mee te doen, wij houden ons aanbevolen. Het computerlokaal wordt in de komende maanden geheel gerenoveerd en men hoopt in september het nieuwe academisch jaar een frisse start te kunnen geven. Het geheel wordt begeleid door een Nederlandse ICT specialist.

Wij zijn benieuwd of het allemaal lukt en hopen u daarover in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren.

Nog even wat informatie voor sponsorouders van kinderen op de school in Fajikunda. Vanwege strubbelingen tussen de schoolleiding en de stichting is besloten verder contact te vermijden. De betaling van de schoolfee vindt plaats door bemiddeling van onze dames ter plaatse, die het schoolgeld aan de ouders verstrekken. De ouders op hun beurt betalen het schoolgeld op school, ontvangen een reçu die zij weer aan ons overdragen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat het schoolgeld voor uw kind correct wordt betaald.

Met vriendelijke groet namens Maladah Gambia,

Henk Alberts, voorzitter.